



Ο δρόμος προς τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ



Το 1878, η Βρετανία υπέγραψε μία μυστική συμφωνία με τους Τούρκους Οθωμανούς, με την οποία η Κύπρος πέρασε από τα χέρια των Τούρκων στα χέρια των Άγγλων.

Οι Άγγλοι, από την πρώτη στιγμή που πάτησαν το πόδι τους στο νησί, ταπείνωναν και εκμεταλλεύονταν τους Ελληνοκύπριους.

Οι Έλληνες της Κύπρου δεν άντεξαν την καταπίεση και εξεγέρθηκαν, το 1931.

Η εξέγερση αυτή απέτυχε και πνίγηκε στο αίμα.





Ο μεγάλος πόθος των Ελληνοκυπρίων ήταν η απελευθέρωση του νησιού και η ένωση με τη μητέρα πατρίδα, την Ελλάδα. Έτσι, στις 15 Ιανουαρίου 1950, οι Κύπριοι προσήλθαν στις κάλπες για να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της ένωσης του νησιού με την Ελλάδα.

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ



15-22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1950

ΑΞΙΟΥΜΕΝ

ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πόλις ή χωρίον *Λεμεσός* ένορία *Εγρίων Θεωμάτων*

Αξιων
Αριθμ.

Όνομα και έκδοτημον

1

Γ' ο Πάπας Μακάριος
+ ο Λαοφίλος Γενναίος
και οι λοιποι κληρικοί και λαϊκοί

**Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ήταν το εξής:
95,7% των Ελληνοκυπρίων ψήφισε υπέρ της ένωσης
της Κύπρου με την Ελλάδα. Οι Άγγλοι, όμως,
αρνήθηκαν. Η Κύπρος συνέχισε να είναι σκλάβα των
Βρετανών.**



Το 1953, οι Ελληνοκύπριοι, επειδή έβλεπαν ότι οι Άγγλοι δεν είχαν σκοπό να φύγουν από την Κύπρο, αποφάσισαν να αποτινάξουν τον βρετανικό ζυγό με ένοπλο αγώνα. Έτσι, ίδρυσαν την ΕΟΚΑ.

Ε → **Εθνική**
Ο → **Οργάνωση**
Κ → **Κυπρίων**
Α → **Αγωνιστών**



Δώδεκα Έλληνες ορκίστηκαν και υπέγραψαν το ιστορικό έγγραφο, που αποτέλεσε το σύμβολο της επανάστασης. Ανάμεσά τους και οι δύο πρωτεργάτες και αρχηγοί του αγώνα: Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος Γ', που ανέλαβε την πολιτική ευθύνη του αγώνα. Και ο Γεώργιος Γρίβας με το ψευδώνυμο Διγενής, που ανέλαβε τη στρατιωτική ευθύνη.



**Ο Μακάριος διάβαζε
τα ιερά λόγια,
έχοντας το χέρι του
στο μέρος της
καρδιάς ενώ οι
υπόλοιποι
επαναλάμβαναν τα
λόγια, έχοντας το
δεξιί τους χέρι
ακουμπισμένο στην
Καινή Διαθήκη. ...**

Ὁρκίζομαι εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ
Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος καὶ ἰσχυ-
ρῶ θυσιάζω καὶ τὴν ἰδίαν μου ζωὴν, ὑπο-
φέρων καὶ τὰ ἁγία σκληρὰ βάσανα, μου-
στικὸν πάν ὅτι γνωρίζω καὶ θέλω ἀκούσει
διὰ τὴν ἐνώσεωσιν τῆς Ἐνώσεως τῆς Κύπρου
θα ὑπακούω δε εἰς τὰς ἐκάστοτε διδομένας μοι
διαταγὰς.
Ἐν Ἀθήναις τῆ 7 Μαΐου 1953
Ἰ. Π. Παναγιώτου
Ἰ. Π. Παναγιώτου
Ἰ. Π. Παναγιώτου
Ἰ. Π. Παναγιώτου
Ἰ. Π. Παναγιώτου
Ἰ. Π. Παναγιώτου
Ἰ. Π. Παναγιώτου
Ἰ. Π. Παναγιώτου
Ἰ. Π. Παναγιώτου
Ἰ. Π. Παναγιώτου

Το συμβόλαιο των 12, που τον ονόμασαν **ὄρκο**, ήταν μόλις 48 λέξεις:

«Ὁρκίζομαι εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος να φυλάξω, θυσιάζων καὶ τὴν ἰδίαν μου ζωὴν, υποφέρων καὶ τὰ πλέον σκληρὰ βάσανα, μουστικὸν παν, ὅτι γνωρίζω καὶ θέλω ἀκούσει διὰ τὴν υπόθεσιν τῆς Ἐνώσεως τῆς Κύπρου. Θα υπακούω δε εἰς τὰς ἐκάστοτε διδομένας μοι διαταγὰς»....

**Πολλοί νέοι και νέες της Κύπρου
εντάχθηκαν κρυφά στην ΕΟΚΑ,
υπογράφοντας πλέον έναν άλλο όρκο, τον
γνωστό όρκο των αγωνιστών της ΕΟΚΑ.**



Όρκος αγωνιστών της ΕΟΚΑ

Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας Τριάδος ότι:

1. Θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις για την απελευθέρωση της Κύπρου από τον αγγλικό ζυγό, θυσιάζοντας ακόμη και την ίδια μου τη ζωή.
2. Δεν θα εγκαταλείψω τον αγώνα για κανέναν λόγο, παρά μόνον όταν διαταχθώ από τον αρχηγό της Οργάνωσης και αφού εκπληρωθεί ο σκοπός του αγώνα.
3. Θα πειθαρχήσω απολύτως στις διαταγές του Αρχηγού της Οργάνωσης και μόνον σε αυτόν.
4. Αν συλληφθώ, θα τηρήσω απόλυτη εχεμύθεια, τόσο για τα μυστικά της Οργάνωσης, όσο και για τα ονόματα των συμμαχητών μου, έστω και εάν βασανιστώ για να ομολογήσω.
5. Δεν θα ανακοινώνω σε κανέναν, διαταγή της Οργάνωσης ή μυστικό το οποίο έτυχε να μάθω, παρά μόνο σε εκείνους για τους οποίους έχω εξουσιοδότηση από τον Αρχηγό της Οργάνωσης.
6. Τις πράξεις μου θα κατευθύνει μόνο το συμφέρον του αγώνα και θα είναι απαλλαγμένες από κάθε ιδιοτέλεια ή κομματικό συμφέρον.
7. Εάν παραβώ τον όρκο μου θα είμαι ΑΤΙΜΟΣ και άξιος οποιασδήποτε τιμωρίας.

Υπογραφή μουμένου



Η ΕΟΚΑ ξεκίνησε την οργάνωση του αγώνα, εκπαιδεύοντας για τον απελευθερωτικό αγώνα τους Έλληνες νέους της Κύπρου.

Ἐημερώματα Παρασκευῆς, την 1^η Ἀπριλίου 1955, ξεκίνησε ο ἔνοπλος αγώνας για ἔνωση με την Ελλάδα, με προκήρυξη.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ

Με τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, μὲ πίστιν εἰς τὸν τιμίον ἀγῶνα
μας, μὲ τὴν συμπαράστασιν ολόκληρου τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ μὲ τὴν
βοήθειαν τῶν Κυπρίων.

**ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ ΤΟΝ ΛΙΘΟΝ ΔΙΑ ΤῆΣ ΛΙΠΤΙΝΑΣΙΝ
ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΣΥΓΟΥ.**

Με σύνθημα ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον μᾶς κατέλειπεν οἱ πρόγονοί
μας ὡς ἱερὰν παρακαταθήκην, " Ἡ Τ Ἀ Ν Ἡ Ε Π Ι Τ Α Σ ".

ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ,

Ἀπὸ τὰ βῆθη τῶν αἰῶνων μᾶς ἀτενίζουσι οἱ αἰ-
κεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἐδάμνησαν τὴν Ἑλληνικὴν ἱστορίαν διὰ τὸ δι-
ατηρήσαν τὴν ἐλευθερίαν των, οἱ ἰσχυροὶ καὶ οἱ ἡλικιωμένοι, οἱ
ἰσχυροὶ καὶ οἱ ἡλικιωμένοι τοῦ ἁγίου καὶ οἱ νεώτεροι τῶν Ἀλβανικῶν
ἔτους. Μᾶς ἀτενίζουσι οἱ ἀγωνισταὶ τοῦ 21, οἱ ὁποῖοι μᾶς ἐδά-
ξαν, ὅτι ἡ ἀπελευθέρωσις ἀπὸ τὸν ζυγὸν δυνατόν ἀκριτόταται κίν-
ησις ἐστὶν ἡ Α Ἰ Ν Α. Μᾶς ἀτενίζετε, ἀκόμη σὺν ἡμῶν ὁ Ἑλληνισμός,
οἱ ὁποῖοι μᾶς παρακαλοῦσθε μὲ ἀγωνίαν, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐθνικὴν ἐκ-
ρηγνῆσαι.

" Ἄς ἀπαντήσωμεν μὲ ἔργα, ὅτι οὐ γίνωμεν " κολλῶ κάρρους "
τοῦτων.

Εἶναι κεντρὸς νὰ δώσωμεν εἰς τὸν κόσμον, ὅτι ἐδῶ ἡ διεθνὴς
δικαιοσύνη εἶναι ἡ Α Ἰ Κ Ο Σ καὶ ἐν πολλοῖς Α Ν Α Ν Δ Ρ Ο Σ.
Ἡ Κυπριακὴ ἐπιθετικὴ γέννησις ἐδῶ οἱ ὁποῖοι μᾶς ὄνθου
νὰ ἀποδώσῃ τὴν λευτερίαν μας, παραρῶμεν νὰ τὴν διεκδικήσωμεν
μὲ τὰ ἴδια μας τὰ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕ ΤΟ ΑΙΜΑ μας.

" Ἄς ἀτενίζουσι εἰς τὸν κόσμον ἀκόμη μὴ φορῶ διὰ καὶ τοῦ
σημερινοῦ Ἑλλῆνος " ὁ τράχηλος ζυγὸν ὄνθου ἐκμένει ". Ὁ ἀγὼν
ὅς εἶναι σκληρὸς ὁ δυνάστης διαδέχεται τὰ μέσα καὶ τὸν ἀριθμὸν.

Ἡμεῖς διαθέτομεν τὴν ΠΥΞΙΝ, " ἔχομεν καὶ τὸ ΔΙΚΑΙΟΝ μὲ τὸ
μέρος μας. Γιὰ αὐτὸ καὶ οὐ Ἡ Ἰ Κ Η Σ Ο Μ Ε Ν.

ΔΙΣΩΜΕΙΣ ΔΙΠΙΟΜΑΤΑΙ,

Ἀτενίζετε τὸ ἔργον σας. Εἶναι εὖχος ἐν
ἐκκοσῆ αἰῶνι οἱ λαοὶ νὰ γίνωσιν τὸ αἶμα των γιὰ τὸ ἀκοντῆσαν
τὴν λευτερίαν των, τὸ ὅστις αὐτὸ ἔδωκεν γιὰ τὸ ὁποῖον καὶ ἐμεῖς
ἐπολεμήσωμεν κατὰ τὸ κλερὸν τῶν λαῶν σας καὶ γιὰ τὸ ὁποῖον οἱ
τουλάχιστον διατίθενται ὅτι ἐπολεμήσατε ἐναντίον τοῦ βασιτισμοῦ
καὶ τοῦ ψοισμοῦ.

ΕΛΛΗΝΕΣ,

" Ὅπου καὶ ἐν εὐρίσκουσι ἀκούσατε τὴν φωνὴν μας.

ΜΗΠΡΟΕΙΣΟΛΟΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΝ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΣ.....

**Ε.Ο.Κ.Α.
Ο
ΑΓΓΛΙΚΟΙ
ΑΙ Γ Ε Ν Η Σ**

«Με τη βοήθεια του Θεοῦ, με
πίστη στον τίμιο αγώνα μας,
με την συμπαράσταση
ολόκληρου του Ἑλληνισμοῦ
και με τη βοήθεια των
Κυπρίων, αναλαμβάνουμε
τον αγώνα για την
αποτίναξη του αγγλικοῦ
ζυγοῦ, με σύνθημα ἐκεῖνο το
οποῖο μας κατέλειπεν οἱ
προγόνοι μας ὡς ἱερὴ
παρακαταθήκη
Ἡ ΤΑΝ Ἡ ΕΠΙ ΤΑΣ»

**Εκείνο το ξημέρωμα της 1^{ης}
Απριλίου 1955...**



**Ο Γρηγόρης
Αυξεντίου με ομάδα
Αμμοχωστιανών
χτύπησαν στη
Δεκέλεια και
προκάλεσαν διακοπή
του ηλεκτρικού
ρεύματος και
συσκότιση σε όλο το
νησί.**

**Ο Μάρκος Δράκος με
την ομάδα του
«Αστραπή» ανατίναξαν
έναν αγγλικό
ραδιοφωνικό σταθμό.**



Ο Μόδεστος Παντελή επιχειρήσε να καταστρέψει ηλεκτροφόρα καλώδια, με βρεγμένο από την ανοιξιιάτικη υγρασία σχοινί, για να διακοπεί το ρεύμα. Ήταν ο πρώτος που έπεσε μαχόμενος για την απελευθέρωση της Κύπρου από τον αγγλικό ζυγό. Ο πρώτος ήρωας της ΕΟΚΑ.



Οι Άγγλοι δεν πήραν στα σοβαρά τις προκηρύξεις της **ΕΟΚΑ**. Τις θεώρησαν ένα κακό πρωταπριλιάτικο ψέμα. Πόσο λάθος έκαναν...





**Ποια ήταν τελικά η εξέλιξη και
η έκβαση του
εθνοαπελευθερωτικού αγώνα
της ΕΟΚΑ;**